

## Zoeken

Voor deze studie beginnen we te lezen in 2 Timotheus 3:15-4:5 ...en daar lezen we de opdracht om te blijven in hetgeen geleerd is door [Christus](#) tot wijsheid en zaligheid toegerust tot alle goed werk! Het goede werk is dan (4:5) het werk van een evangelist. Predik het Woord (4:2), de waarheid (4:4) tegenover alle fabelen. Dat is nog al een opdracht. En die opdracht vraagt van ons kennis van de Schrift. Kennis die we krijgen (3:16) als we de Schrift bestuderen, opdat (3:17) we toegerust zijn tot alle goed werk. Een geweldige belofte waarmee de cirkel rond is!

Maar waar beginnen we dan te lezen, de Schrift te bestuderen? Misschien is de opdracht van de Here Jezus [Christus](#) dan een goed vertrekpunt? Welke opdracht? Die in Mattheus 6:33 staat? Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Of die van Colossenzen 3:1-2 zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn.

Zoekt eerst het Koninkrijk, is er dan iets kwijt? Blijkbaar want je zoekt toch niet iets wat je hebt? En zoeken is hier ook nog niet zomaar een beetje rondkijken, maar in de grondtekst wordt een woord gebruikt wat zoeken betekent alsof je leven er vanaf hangt. Er is blijkbaar iets verstopt in de Schrift, iets verborgen. We hebben het hier over de verborgenheid (bijvoorbeeld Mattheüs 13:11 en Efeze 1:9) die door de Here onder andere uitgelegd wordt door de gelijkenissen (Mattheus 13 e.v.). De verborgenheid kun je zien als een soort geheime taal, code taal. Wij die bij Hem behoren mogen het snappen, maar zij die niet bij Hem horen, mogen het niet begrijpen, zo staat er in Mattheus 13:11-17. Wij mogen het snappen, maar enkel als we bij Hem behoren, wedergeboren door de Geest op basis van geloof en geleid worden door die Geest. De Geest van Wijsheid en Openbaring (Efeze 1:17). Een verborgenheid trouwens die uiteindelijk geopenbaard is in het laatste Bijbelboek, Openbaringen. Met de kennis van dat Bijbelboek en de profetische boeken uit het oude testament en bijvoorbeeld de brieven van Paulus leer je door de Geest de verborgenheid te zien. Een wereld gaat er voor je open, gegarandeerd de moeite van het zoeken waard!

Het is net paaseieren zoeken. De kinderen weten dat het er is, maar moeten wel op zoek om het te krijgen. Voorbijgangers van de zoekende kinderen zien niks en vragen zich af of de kinderen wel goed zijn geworden. Of het is als een Sudoku die opgelost moet worden. Je kunt niet zomaar wat invullen, het moet in een bepaalde volgorde en dat is niet altijd even makkelijk te zien. Als je het goed doet kan de hele puzzel worden ingevuld, ben je ergens scheef gegaan, dan loop je op gegeven moment vast en moet je gaan zoeken waar het mis ging. Je weet tenslotte dat de uitkomst moet kloppen. Of zoals voetballegende Johan Crujff al zei: je gaat het pas zien als je het door hebt. De meester schilder Rembrandt die geweldige details in zijn meesterwerken heeft gelegd, die je wel moet zien voordat je het gaat waarderen. Met andere woorden, de Bijbel klopt ten alle tijden, want die is van God ingegeven (2 Timotheüs 3:16), alleen wat de mensen er van maken is verbazingwekkend en leidt tot de verkeerde uitkomsten of vals spelen om het verhaaltje toch kloppend te krijgen. Keer op keer de uitdaging aan gaan om "de Sudoku" opgelost te krijgen, hoeveel moeite het ook kost. Dat wordt bedoeld met het woordje zoeken. Het najagen van de openbaring van de verborgenheid wat leidt tot een ongekende rijkdom van eeuwigheidswaarde.

Omdat we hardleers zijn nog een paar toepasselijke schriftverwijzingen:

Filippenzen 2:12-16; Romeinen 12:1-2; 1 Thessalonicenzen 5:9-24; en dan met name vers 21a en tenslotte 1 Johannes 4:1 en dan zijn we weer terug bij het begin van deze korte studie en dan bedoel ik de waarheid tegenover de fabelen. Go, ga op zoek naar die Waarheid!